

# GUIA DE NOVETATS

## DESEMBRE 2024



bracht hij een paar boeken uit Indië, die over dezelfde gaven gingen. Ik heb ze zo goed en zo kwaad als dat ging gelezen en er waren veel woorden waarvan ik de uitleg aan dokter Verheul moest vragen. Toch geven zulke dingen een band; ik moest hier tenminste altijd aan denken, als jij het over een studieriend had. Jongen, Teunis, ik heb me niet veel met je bemoeid, geloof ik, maar jij hebt mij ook buiten veel dingen van je leven gesloten, waar ik wel verstand van had, al dacht je van niet.

Vier weken hierna kwam dokter Verheul, ver voor zijn tijd, met een opgewonden gezicht de werf opfietsen. Ik was net met Janus Vianen de varkens wezen kijken en kwam juist de werf op lopen, toen hij me zwaaiend tegemoet rende.

Ze is dood, riep hij. Ze is dood. Ik begreep er niets van. Ze is dood. Ik zei dat het zo was als een geest. Ze is dood. Ze is dood.

fond, want

stuur geweest over dat proces vanwege het boerenwormkruid. Maar mij heeft het meer pijn gedaan dan ik bleef. Maar op dokter Verheul hadden ze het nooit begrepen. Janus wachtte geen complimenten van hem af, en nu zou hij hem ook ongezoeten de waarheid gezegd hebben, wanneer ik de dokter niet de keuken ingeloodst had.

Die kon er niet over zwijgen, zelfs niet tegenover je moeder en de meid, die met de boterhammen bezig waren.

Zo had hij nog nooit gedaan; meestal dronk hij zwijgend zijn thee of koffie, zei hoogstens iets over het weer en ging dan naar de opkamer. Maar nu was hij zo vol van het overlijden van gouden Jaantje (ikzelf schrok er ook van), dat hij dit in geuren en kleuren vertelde. Zijn oom, de notaris, die mij gen bericht gehad. En ze heeft u gelooft dat die mij nog veranderd; dat had zijn oom van me verteld. Een diagnose, die de knapste dokter van de stad zal, Leeuwenhoek, zei hij wel drie keer. Maar in de opkamer, toen we klaar waren, keek hij me strak aan.

Zeg, het is toch geen goenoeng-goenoeng? vroeg hij. Ik zei hem, dat hij me eerst eens moest vertellen wat goenoeng-goenoeng was, voordat ik kon zeggen of wat

# novel·la







# novel·la juvenil



# no-ficció





# BIBLIOTECA MARTÍ ROSSELLÓ I LLOVERAS

Ctra. Vilassar de Dalt, 100  
08330 PREMIÀ DE MAR  
93 751 01 45  
b.premiam@diba.cat  
<http://premiademar.cat/biblioteca>



@bibliotecabmr



@bibliobmr



@bibliotecabmr



Ajuntament de  
Premià de Mar  
[www.premiademar.cat](http://www.premiademar.cat)

Amb el suport de



Generalitat de Catalunya  
**Departament de Cultura**



**Diputació  
Barcelona**